



Kersen uit de Kromme Rijnstreek

ABC-reis

Tussen de hoogstam kersenbomen, in het hart van de Kromme Rijnstreek vindt u het enige echte Kersenmuseum van Nederland. Juist op deze plek, waar de historie en de rijke traditie van de kersenteelt nog iedere zomer zo tastbaar is, nemen wij u mee in de wereld van de kersen. Na het ontvangst met koffie en huisgemaakte kersenvlaaitje gaat u het museum bezoeken. Ontdek in de verschillende ruimtes wat er komt kijken bij het telen van de kers, de rode parel van de Kromme Rijnstreek. Hier vindt u ook de oude afmijnzaal en waar u het spel van het bieden kunt spelen. Tussen de middag geniet u van een boerenlunch en 's middags neemt de gids u mee voor een schitterende kersentocht door de Kromme Rijnstreek.

INCLUSIEF

- koffie met een kersenvlaaitje
- uitleg & bezoek Kersenmuseum
- boerenlunch
- rondrit o.l.v. een gids
- vervoer per luxe touringcar

MEER INFORMATIE

- Vertrektijd: ca. 09.30 uur - Thuiskomst: ca. 17.15 uur

GROEPSPRIJZEN

30 - 34 personen - € 45,50
35 - 39 personen - € 42,25
40 - 44 personen - € 39,75
45 - 50 personen - € 38,00
51 - 60 personen - € 37,50
61 - 66 personen - € 37,00

Reisinformatie

Meer informatie
0488-468686

Prijs vanaf
€ 0,00